

# Het Parool

Binnenland, dinsdag 19 oktober 2010

## Verdronken katten zijn mysterie

Zeven katten zijn de afgelopen tweeënhalve week verdronken in een gracht in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Jacqueline Raven eist maatregelen.

Is dit het werk van een dierenbeul?

"Het zou me niet verbazen. Zeven is veel. Bovendien ging mijn Misty nooit ver van huis. Die gracht ligt vierhonderd meter verderop."

Waarom zou iemand zo iets doen?

"Er zijn genoeg mensen die een hekel hebben aan katten. Omdat ze hun behoefte in hun tuin doen, of omdat de eigenaar geen kattenbelasting hoeft te betalen."

Wat had u voor poes?

"Een negenjarige halve pers. Ze heette Misty omdat ze een schildpadkleur had. Vier dagen nadat ik haar als vermist had opgegeven belde het asiel dat ze haar hadden gevonden. Verdronken."

Afschuwelijk.

"Ik moest haar komen identificeren. Gelukkig hadden ze haar mooi in slaapstand gelegd zodat je niet meer aan haar pootjes kon zien wat een strijd ze in het water moet hebben geleverd."

Katten zijn toch bang van water?

"Ja, maar soms gaat het mis. Als er dun ijs of kroos op het water ligt. Dat was niet het geval in de Marquette- en Brederodegracht. In het asiel hoorde ik dat er veel meer katten zijn verdronken. Afgelopen vrijdag kwam de buurman nog met twee verdronken katten in de kofferbak thuis."

Hebt u nog meer poezen?

"Haar vader en nog een asielkatje. Ze zijn van slag, ze missen Misty en ze mogen niet meer naar buiten."

Wat moet er gebeuren?

"Langs de kademuren zouden kabels tot aan het water moeten worden opgehangen zodat ze eruit kunnen klimmen. Eigenlijk zou dat landelijk moeten gebeuren als kades zo stijl zijn."

En wat als u inderdaad de kattenkiller betrapt?

"Dan bel ik de politie. Maar eerst zorg ik hoogstpersoonlijk dat hij zelf de gracht in gaat. Laat hem maar een nat pak halen. Er zijn wel trappetjes, dus hij kan weer net op de kant geklauterd zijn als de politie arriveert."

Frans Bosman

*Copyright: Jildau de Boer*